

Hooggeachte prinsen en prinsessen,

Wij hebben jullie hulp nodig! Het witte paard van prins Iurkenstein is gisterennacht ontvoerd door een boze tovenaar met veel zwarte magie. Om hem te bevrijden, zullen jullie moeten meekomen op dit sprookjesachtig weekend.

Deze betoverende queeste is natuurlijk niet gratis, daarom verwachten wij dat jullie een koninklijke bijdrage van €45 storten op BE38 7350 4459 9372 met mededeling 'Giverweekend - naam lid'.

Enkele essentiële benodigdheden:

- Matje
- Slaapzak
- Kopkussen
- Pyjama
- Ondergoed/bh en sokken
- Regenjas/winterjas
- Voldoende warme truien/broeken/t-shirts
- Toiletzak
- Medicatie (indien nodig)
- ID!
- Verkleedkleden (voor tijdens de fietstocht)
- GSM (voor tijdens de fietstocht, deze wordt later afgegeven aan de leiding)

Wat laat je beter thuis?

- Drank/drugs
- Liefjes

Jullie worden om 19u30 op kokaz verwacht in jullie meest elegante outfit om naar het gemaskerd bal te gaan van de koning. Het uur van thuiskomst zondag wordt gecommuniceerd met de ouders maar zal ergens na de middag zijn.

Stuur zeker voor vertrek nog een getekend charter door!

We kijken ernaar uit jullie te mogen ontvangen!

Koninklijke groeten,

Jullie giverleiding

(pep, akela, kadlu, mimi en wilou)