

Heey jonggivers!!! Het is eindelijk tijd voor het nieuwe scoutsjaar. Hopelijk dit jaar met minder corona en nog meer plezier!

Zondag 05/09, 14u-17u: Openingsvergadering

Vandaag is het de allereerste vergadering van het scoutsjaar, jippie! Wat we vandaag gaan doen, blijft nog een verrassing. Maar jullie zullen wel te weten komen wie jullie nieuwe leiding zal worden. Zeker komen dus.

Zondag 12/09, 14u-17u: Kennismakingsvergadering

Dit weekend dompelen we de eerstejaars onder in de wereld van een echte jonggiver. De nieuwe jonggivers doen hiervoor best kleren aan die vuil mogen worden en nemen propere kleren mee.

Zaterdag 18/09, 14u-17u: Pasta Basta

Deze zaterdag is het naar jaarlijkse traditie onze Pasta Basta. Hiervoor kunnen jullie, jullie inschrijven via de link op Facebook. Jullie worden verwacht om 14u zodat we ons eerst kunnen uitleven op de scouts wei, om daarna te genieten van een overheerlijke spaghetti.



Zondag 26/09, 14u-17u: Vriendjesvergadering

Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de scouts. Iedereen is welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Wij kijken alvast hard uit naar de eerste maand van dit geweldige scoutsjaar!
Knuffels, jullie (nog) onbekende leiding

